

Hej alle 😊

Hvor er du i livet? Jeg er lige der, hvor jeg skal være, som enhver der er spirituel ville sige...

Det spirituelle har siden hen fyldt mere og mere, og resulterede så i at jeg i 2019 blev numerolog, og skiftede alle mine navne ud. Siden hen har jeg så fundet ud af, at mine nye navne heller ikke er gode nok..

Kaldenavnet er derfor stadig Lili, og da jeg på intet tidspunkt har følt mig hjemme i de nye navne, skal disse naturligvis skiftes igen på et tidspunkt



Et af mine mål derudover er at kunne leve af at være numerolog, men som det ser ud nu, er jeg stadig nødt til at have et job.

Pt. er jeg ansat som vikar i Erhvervsstyrelsen, fuldt beskæftiget med at udbetale kompensation til alle de virksomheder, der har været ramt af corona krisen. Indtil videre har jeg ansættelseskontrakt til juni 2023, så må vi se, hvad der sker derefter.

Jeg var i mange år ansat i Danmarks Statistik, men blev fyret i 2015 efter for meget fravær. Kørt sur i 'same same', så det var faktisk en gave, der gav mig mulighed for at prøve andre ting. Blandt andet flirtede jeg lidt med at blive stylist, men fandt ud af at jeg var bedst til at style mig selv.

I Danmarks Statistik mødte jeg min nuværende mand Mogens. Vi er sammen på 19. år, har ingen børn, da interessen aldrig har været der fra min side.

Fritiden går med venindebesøg, udforskning af det spirituelle i form af foredrag m.m og så er jeg med i en eventgruppe, hvor vi på skift finder på forskellige aktiviteter. Blandt andet har vi klatret, kørt mountainbike, prøvet virtual reality, tarot-aftener med mere.

Et af mine næste store projekter bliver at 'læse' astrologi, og supplere det med det numerologiske.

Som så mange af jer også skriver, føler jeg mig ikke en dag ældre end 35 år.... På alle planer.

Kærlig hilsen Lili